

De 10 leukste ErOpUit-tips dichtbij huis

Meer dan ooit waarderen we de schoonheid van Nederland. En we ontdekken zelfs heel dichtbij huis, steeds weer nieuwe plekken. Speciaal voor Naober tippt Marleen Brekelmans van het inspiratieplatform *Bijzonderplekje.nl* haar favoriete uitjes en plekjes in Drenthe, Overijssel en Gelderland.





Tekst: Marleen Brekelmans



1. Eko-tours

Boek een excursie met Eko-tours, het leukste uitje op de Hondsrug. Met elektrische terreinwagens, voor 4-6 personen, rijd je fluisterstil achter de gids aan, die onderweg meerdere keren stopt om je te vertellen over het landschap, de geschiedenis en markante plekjes uit lang vervlogen tijden. Doordat de auto's zo geruisloos zijn, mag je op plekken rijden waar je anders nooit zou komen. Een samenwerking met Staatsbosbeheer maakt het mogelijk om over de heide en door de bossen te rijden. Heel bijzonder! En het leuke is, je mag zelf rijden. Over bospaden, zandwegen, de hei en langs Hunebedden, de Drentse grafheuvels. www.eko-tours.nl

2. Culinaire natuurbeleving

Wildplukster Leah en natuurgids Tim, de intrigerende eigenaren van *In Het Wilde Weg*, verzorgen avontuurlijke excursies en workshops in de Drentse 'wildernis'. Van wild plukken tot struintochten. Hun advies: "Trek je laarzen aan en ga mee van gebaande paden af." Koken op een kampvuur, eetbare wilde planten ontdekken in het veld en in het bos of in een kano zachtjes door de Drentse natuur 'glijden' op zoek naar bevers en otters. De perfecte manier om te onthaasten, te ontdekken en te leren, in verbinding met de natuur.

www.inhetwildeweg.nl

3. In de Bedstay

Bij Kookpub en Bed and Breakfast De Bedstay op het Drentse platteland draait het om genieten. Van goed eten tot gastvrij overnachten. Eigenaresse Aly weet als geen ander hoe je een paar dagen (culinair) genieten invulling geeft; van een overnachting met ontbijt tot een compleet culinair arrangement. Met je gezin in de watten gelegd worden, een culinair weekend boeken of een kookworkshop met vriendinnen; staat je koffer al klaar? Ook wanneer je niet komt logeren ben je welkom bij de Kookpub. Boek een kookworkshop in de serre waarbij zelfs aandacht wordt besteed aan de opmaak van je bord. www.bedstay-kookpub.nl



Enthousiast geworden door alle tips? In het onlangs verschenen boek *Bucketlist Eropuit in Nederland* toont Marleen Brekelmans nog meer onontdekte plekjes in Nederland. *Kosmos € 20,-*

4. Kaas uit het vuistje

Huur fietsen in Dalfsen, plan een route door het Vechtdal en maak een tussenstop bij Kaasboerderij Heileuver. Al ruim veertig jaar maakt boer Marinus kaas van de melk van zijn eigen zestig koeien en ook van melk van andere boeren in de omgeving. De smaken van de omgeving probeert de boer zoveel mogelijk terug te laten komen in de kazen. Zo is er een bierkaas met bier van een brouwerij in het dorp en wijnkaas van een wijngaard vlakbij. Wil je graag een rondleiding, dan is vooraf reserveren een must. Bezoek de mooie landwinkel om een picknick met pure Vechtdal producten te verzamelen voor tijdens het vervolg van je fietstocht. www.heileuver.nl

5. Koesafari langs de Vecht

Wist je dat je in Nederland op safari kunt? Op koesafari! Wil je de natuur van het Vechtdal eens op een andere manier beleven dan fietsend of wandelend, dan kun je bij de Vechtdalhoeve (verscholen achter een eeuwenoud bos) op koesafari gaan, zo met de trekker de natuur in. In een stoere huifkar achter de trekker ga je samen met Simone door het natuurgebied van Staatsbosbeheer langs de Vecht op zoek naar avontuur en Brandrode Vechtdal runderen. Het enthousiasme van Simone werkt aanstekelijk. Haar 'loeigoei' woordgrappen maken de koesafari extra bijzonder. Erg leuk! www.koesafari.nl



6. Natuurexcursie IJsseldeltaman

Niet ver van Hanzestad Kampen ligt de IJsseldelta, bij de monding van de IJssel en het Ketelmeer. Dit is het gebied waar Jan de IJsseldeltaman is geboren en getogen. Hij neemt je graag mee voor een vaartocht door de delta en vertelt honderduit over de vogels en natuur. Ontdek dit Nationaal Landschap vanaf het water en laat je meevoeren door zijn enthousiaste verhalen op zoek naar 'de vliegende deur' (zeearend), de visarend, lepelaars, oeverwaluwen, verschillende soorten reigers en tal van andere vogels. Voor de dag- en dauwtocht moet je een vroege vogel zijn, maar je wordt beloond met vogels die uitvliegen en reeën die van eiland naar eiland zwemmen. www.natuurexcursiesijsseldelta.nl

7. Koe in de Kost

Het logeerconcept van de familie Alferink, Koe in de Kost, is in veel opzichten uniek, ongeëvenaard zelfs. Passie voor het boerenleven en de wil om kennis over te dragen en anderen te laten genieten van het landleven zijn de basis geweest voor het concept. Terwijl je verblijft in een van de bijzondere vakantiewoningen, Grondulows, mag je deelnemen aan het leven op de boerderij. Koeien melken, voeren, groente uit de moestuin halen, eieren rapen ... Dat alles mag maakt je verblijf hier bijzonder. Maar nog bepalender is de oprechte en hartverwarmende gastvrijheid van Boer Frans, Boerin Truus en zoon Lenn. www.koeindekost.nl



8. Teuten en toeren

Neem je de Fiat 500, BMW cabrio of Volkswagen Kever van Nostalgico mee langs de kronkelende IJssel, pittoreske dorpen en Hanzesteden? De oldtimers zijn niet alleen een lust voor het oog, ook een enorm plezier om in rond te rijden. Dat ervaar je zelf ook tijdens je dagje toeren. De charme van het nostalgische dashboard, het ouderwetse sturen, kaartlezen, met de hand je raampjes open draaien... Picknickmand achterin, route bij de hand en daar ga je. Zoek onderweg een bijzonder plekje voor de meegebrachte picknicklunch en geniet samen met volle teugen van het oer-Hollandse landschap langs de rivier. www.nostalgico.nl

9. Wijnterrassen in het gras

Tussen de wijnranken bij Holdeurn in Berg en Dal krijg je het gevoel in Frankrijk te zijn, maar dit bijzondere plekje vind je toch echt in Nederland. De wijngaard ligt op de zuidhelling van de stuwwal in Berg en Dal en telt drie druivensoorten, waarmee verschillende witte, rode en rosé wijnen worden geproduceerd. Aan de rand van de wijngaard van Holdeurn ligt een wijnterras, dat geopend is bij mooi weer. Met een wijnbarretje en wijnvaten omgebouwd tot fauteuils en tafels. Kies voor een proeverijtje, een heerlijk glas met je voeten in het gras en geniet van het gevoel in Frankrijk te zijn. www.holdeurn.com



10. Hier staat de deur(e) altijd los!

Oetdoor is er voor iedereen die op zoek is naar een bijzondere beleving. Een laagdrempelig avontuur waarbij samen zijn, genieten van het buitenleven en Scandinavië centraal staan. Oetdoor is een combinatie van outdoor, van 'kom d'r oet' en van het Achterhoekse 'we laten de deur 'los'. Een origineel concept om d'r oet te gaan! Even terug naar de basis en samen genieten van het buiten zijn bij het kampvuur of in de hot tub. Met het programma van outdoor kookworkshops, unieke overnachtingen in een Bell tent, een échte wildernis spa en toffe events in de buitenlucht (zoals een buitenbioscoop of yogasessie voor vroege vogels) staat Oetdoor garant voor een onvergetelijke ervaring. www.oetdoor.nl

